

Zondag na kerstmis

27 december 2020



Dienst van Woord en Gebed

In deze dienst:

<i>Voorganger</i>	<i>Ds. Roel Braakhuis</i>
<i>Organist</i>	<i>Wim Voorrips</i>
<i>Ouderling</i>	<i>Bernard Zom</i>
<i>Diaken</i>	<i>Rudy Bieleveld</i>
<i>Lector</i>	
<i>Koster</i>	<i>Kees de Vos</i>

Welkom

De kaarsen worden aangestoken.

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid.

Allen gaan staan.

Bemoediging

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer.

a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: en niet laat varen de werken van Zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest, Amen.

Allen gaan zitten

Inleiding op de dienst.

Gebed om ontferming

afgesloten met:

v. Heer, ontferm u over ons,

a. Heer, ontferm u over ons

v. Christus, ontferm u over ons,

a. Christus, ontferm u over ons

v. Heer, ontferm u over ons,

a. Heer, ontferm u over ons.

Amen

Lezing Jesaja 61, 10 – 62, 3.

¹⁰Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. ¹¹Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken. **62**¹Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. ²Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald. ³Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijke tulband in de hand van je God.

I. Dit is het woord van de Heer.

a. Wij danken God.

Orgelspel 473, Er is een roos ontloken

Er is een roos ontloken
Uit barre wintergrond,
Zoals er was gesproken
Door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
Is weer opnieuw gaan bloeien
In 't midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen,
Dat uitverkoren zaad,
Is door een maagd ontvangen
Uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
Toen Gabriel haar groette
In 't midden van de tijd.

Die bloem van Gods behagen
Heeft, naar JKesaja sprak,
De winterkou verdragen
Als alledorste btak.
O roos als bloed zo rood,

God komt zijn volk bezoeken
In 't midden van de dood

Lezing Lucas 2, 33 – 40.

³³Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. ³⁴Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: 'Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, ³⁵en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.'

³⁶Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, ³⁷en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. ³⁸Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. ³⁹Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. ⁴⁰Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.

I. Lof zij U Christus;

a. In eeuwigheid. Amen

Orgelspel 475, Ik mag hier aan uw kribbe staan

Ik mag hier aan uw kribbe staan, Heer Jezus, licht en leven.
Ik draag U als geschenken aan wat Gij mij hebt gegeven.
U zij mijn hart en ziel gewijd
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
O neem ze aan als gaven.

Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam, hebt Gij mij uitverkoren.
Voordat Uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

Temidden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos, uw gloed heeft mij genezen.
O zon, die door het duister breekt,
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen!

Verkondiging

Orgelspel 476, Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
Daarmed' ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht,
Van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

D'herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
"Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bethl'em is de stede, waar 't is geschied voorwaar."
Kyrieleis.

D'heilige drie Koon'gen uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerhand.
Z'offerden ootmoedelijk myr', wierook ende goud
t'ere van den Kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Voorbede

Stil gebed

Onze Vader

Allen gaan staan

Wegzending en Zegen

`Amen`

Allen gaan zitten.

Orgelspel 487 Eer zij God in onze dagen

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader

en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

*Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk.
Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en de diaconie.*